



04/02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης 1
Σελίδων συν/νων 3
Σύνολο σελίδων 4
Αθήνα, 04/02/2014 - 09:15
Αριθ.Πρωτ.:ΓΚΕ 1021587 ΕΞ 2014 /2101

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κα.Μ.Κόλλια Τσαρουχά
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 5552/21.1.14 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 5552/21.1.14 ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα. Μ. Κόλλια Τσαρουχά, σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 135/29.1.2014 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ.

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Συν/νων Σελίδες
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Πολιτικής
4. ΟΔΔΗΧ
5. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
Αγγελος Δ. Τζανετάτος
ΔΕΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

2101 ΤΡΕΒ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
(Ο.Λ.ΛΗ.Χ.)

Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 • ΑΘΗΝΑ 105 64
ΤΗΛ.: 210.3701.800 • FAX: 210.3701.855

Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2014
Αρ.Πρωτ:135

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αυτοτελές γραφείο
Κοιν/κού ελέγχου
Λεωχάρους 2-ΑΘΗΝΑ
Τηλ:2103375066
FAX:2103235135

ΚΟΙΝ: Γενικό Λειτουργικό Θησ.&
Προϋπολογισμού
Πανεπιστημίου 37
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5552/21-1-2014 Ερώτηση της Βουλευτού κ.
Μαρίας Κόλλια-Τσαρουχά»

Σχετ: αριθ.2101/24-1-2004 έγγραφο αυτοτελούς γραφείου
Κοινοβουλευτικού ελέγχου Υπ. Οικονομικών.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης προς τη Βουλή των Ελλήνων σας ενημερώσουμε οχευικά με το δημόσιο χρέος τα εξής:

Τον Δεκέμβριο του 2011, πριν δηλαδή από το PSI, το δημόσιο χρέος (της κεντρικής διοίκησης) ανήρχεο σε περίπου €365 δισεκ. με μέση σταθμική διάρκεια 7 έτη και μέσο σταθμικό επιτόκιο 4,75%, ήτοι οι ετήσιες δαπάνες για τόκους για το 2012 θα ανήρχοντο σε περίπου €17 δισεκ.

Σήμερα (Δεκέμβριος 2013) το χρέος ανέρχεται σε περίπου €321 δισεκ., το μέσο σταθμικό επιτόκιο είναι λίγο πάνω από 2% ενώ έχει μέση σταθμική φυσική διάρκεια περίπου 17 έτη.

Οι αλλαγές αυτές, ως ήδη υφιστάμενη αναδιάρθρωση του χρέους, έγιναν εξαιτίας: (α) της ονομαστικής μείωσης του δημοσίου χρέους κατά περίπου €105 δισεκ. λόγω του PSI, (β) της ονομαστικής μείωσης του χρέους κατά περίπου €20 δισεκ. λόγω της επαναγοράς των νέων ομολόγων το Δεκέμβριο

του 2012, (γ) της κάλυψης του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας από το 2010 έως σήμερα αλλά και της αντικατάστασης των παλαιών δανείων (προ PSI) με δάνεια από το ΔΝΤ και κυρίως με δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου και με μεγάλη διάρκεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, (δ) της χρονικής επιμήκυνσης των δανείων του ΔΝΤ, (ε) της εφαρμογής των αποφάσεων του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012 για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων και επιμήκυνση της διάρκειας των αρχικών διμερών δανείων που είχε συνάψει η χώρα μας με τις χώρες της Ευρωζώνης κατά το πρώτο μνημόνιο, (στ) της αναβολής για μία δεκαετία της καταβολής τόκων που προκύπτουν από τα δάνεια του EFSF, (ζ) της επιχορήγησης στη χώρα μας των εσόδων που προκύπτουν από τα παλαιά ομόλογα που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης, κλπ.

Από όλα τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι ήδη έχει συντελεστεί μία σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους τόσο αναφορικά με τις δαπάνες τόκων όσο και με την αποπληρωμή των χρεολυσίων για τα επόμενα έτη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εξαιτίας των παραπάνω, οι δαπάνες τόκων για το 2014 αναμένεται πλέον να ανέλθουν σε ταμιακή βάση σε περίπου €6 δισεκ. όπου συγκρινόμενες με τα άνω των €17 δισεκ. που θα ήταν το 2012 και μετέπειτα γίνεται αντιληπτό ότι έχουν ήδη διασφαλισθεί «τεράστια» ποσά πόρων που μπορούν πλέον να δοθούν στην ανάπτυξη. Είναι αντιληπτό ότι το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που αφορούν την αποπληρωμή του χρέους εξαιτίας και μόνον της χρονικής επιμήκυνσης της ληκτότητάς του αλλά και της σε απόλυτο μέγεθος μείωσής του, παρά τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα των ετών 2010-2013, τα οποία ειλιαναλαμβάνεται ότι καλύφθηκαν με νέο χαμηλότοκο δανεισμό από δάνεια της Τρόικας. Τονίζεται δε ότι αυτή η μέχρι στιγμής μεγάλη αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους και η συνεπαγόμενη διασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη, έγινε σε εθελοντική βάση αναφορικά με τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας μας και με τη συμφωνία και την αμέριστη στήριξη των εταιρών μας και του επίσημου τομέα!

Οι εταιροι και ο επίσημος τομέας, όπως άλλωστε και η χώρα μας, έχουν τηρήσει και τηρούν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις τους στα πλαίσια των αρχών της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας. Είναι προφανές ότι, μετά την επιβεβαίωση για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2013, θα ξεκινήσει εκ νέου μία συζήτηση για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων περαιτέρω ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο, και για το οποίο οι εταιροι μας έχουν ήδη δεσμευθεί μέσω των αποφάσεών τους από τα τέλη του 2012. Η επιδίωξη από τη χώρα μας για την επίτευξη της όποιας νέας λύσης θα πρέπει να στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

Την εξασφάλιση του απαραίτητου χρόνου κατά τον οποίο το σύνολο των υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση του χρέους θα καλύπτεται από το πρωτογενές πλεόνασμα ώστε να πεισθούν οι διεθνείς επενδυτές ότι



διασφαλίζονται οι επενδύσεις τους και να επιστρέψουν στη χώρα παρέχοντας την απαραίτητη ρευστότητα, είτε μέσω δανειακών κεφαλαίων, είτε μέσω των κεφαλαίων τους για άμεσες επενδύσεις.

Την έξοδο της χώρας στις αγορές με στόχο τη διασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας στην οικονομία, δεδομένου ότι η έλλειψή της είναι σήμερα ίσως το μεγαλύτερο άμεσο πρόβλημα, μεγαλύτερο πλέον και από το δημοσιονομικό.

Τη διατήρηση της σχέσης αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης με τους εταίρους και την κατανόηση της θέσης των ευρωπαϊκών φορολογουμένων οι οποίοι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις να έχουν αναλάβει το βάρος της διάσωσης της χώρας μας, παρέχοντας οι χώρες τους δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που οι ίδιες δανείζονται, επιφοριζόμενοι έτσι με το κόστος αυτού.

Την αποκατάσταση του συντομότερο δυνατού του «καλού ονόματος» (brand name), της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της χώρας μας. Η μέχρι στιγμής σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας της Ελλάδος στη διεθνή κοινότητα, έχει ήδη οδηγήσει και αναμένεται να οδηγήσει περαιτέρω, σε μείωση των επιτοκίων δανειομού της. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι εξαιτίας αυτής της σταδιακής αποκατάστασης, σήμερα οι αποδόσεις των 10-ετών ελληνικών ομολόγων ανέρχονται σε περίπου 8% πολύ κοντά πλέον σε αυτές που υπήρχαν στις αρχές του 2010, και τις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων πριν τον αποκλεισμό της χώρας από τις αγορές, ενώ πριν από 18 μήνες οι αντίστοιχες αποδόσεις ξεπερνούσαν το 30%.

Τελικά η όποια λύση θα πρέπει να είναι στα πλαίσια των προαναφερομένων αρχών, να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εταίροι στηρίζουν την Ελλάδα, να παρέχεται στη χώρα ο απαραίτητος χρόνος να κάνει το μείζονομικό του κράτους αλλά κυρίως της ελληνικής οικονομίας, να είναι πειστική για τους διεθνείς επενδυτές παρέχοντάς τους χρονικό «παράθυρο επενδυτικών ευκαιριών» (window opportunity), να αυξάνει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της οδηγώντας τη προς την έξοδο στις αγορές οι οποίες και τελικά ίσως είναι οι μόνες που μπορούν να την κρίνουν αντικειμενικά και αποτελεσματικά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο



ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ