

ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΣΗΕΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ

Αθήνα, 17/06/2013

Κύριε Πρόεδρε,

Με την επιστολή μου αυτή, σας δηλώνω ότι σας διαγράφω οριστικά από την επαγγελματική μου ιδιότητα και ως μέλος της ΕΣΗΕΑ.

Ως εκ τούτου, μου επιστρέφω την ταυτότητα με αριθμό μητρώου 1191 ώστε να την τοποθετήσω σε πλαίσιο ως ενθύμιο της λαμπρής εποχής που είχα την τιμή να με δεχτεί η ΕΣΗΕΑ ως τακτικό μέλος. Ήταν η εποχή που οι τότε νεαροί δημοσιογράφοι ελπίζαμε πως θα τα καταφέρναμε να γίνουμε μέλη στην ιστορική Ένωση Συντακτών που δημιουργήθηκε για να προασπίσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία της δημόσιας γραφής και του λόγου.

Για μένα είναι όνειδος και προσβολή της μνήμης αλλά και της παρουσίας εν ζωή ακόμη κορυφαίων δημοσιογράφων της Αριστεράς η κατ' εξακολούθησιν φασίζουσα πρακτική σας που οδηγεί στην φίμωση και την απαξίωση κάθε έννοιας που εμπεριέχει η Δημοκρατία. Είχα την τιμή να διδαχθώ ιστορία και ήθος από τον Λεωνίδα Κύρκο, τον Σοφιανό Χρυσοστομίδη, τον Λευτέρη Μαυροειδή και τον αξιοσέβαστο Πρόεδρό μας μια περίοδο Νίκο Κιάο. Είναι αδιέξοδη και καταστροφική για το ιστορικό σωματείο η πολιτική σας με συνεχείς επιλεκτικές πρακτικές των διαγραφών ή των απειλών για διαγραφές και με την συνεχιζόμενη εύκολη πρακτική των απεργιών, ειδικά όταν συμβαίνουν κορυφαία γεγονότα και δεν υπάρχει το αυτονόητον της Δημοκρατίας, το αγαθό της Ενημέρωσης. Ούτε μια φορά δεν ετυχε να ακούσω πώς η ΕΣΗΕΑ κάλεσε δημοσιογράφο μέλος της να απολογηθεί όταν αποδεδειγμένα ή εξυπηρετεί σκοτεινά συστήματα ή αποκρύπτει με ιδιοτέλεια από κορυφαία γεγονότα την αλήθεια (λίστα Λαγκάρντ) ή όταν αποδεικνύεται ότι έχει βαναύσως και δολίως κατηγορήσει και κατασυκοφαντήσει δημόσια πρόσωπα χωρίς να φέρνει στη δημοσιότητα ακριβή στοιχεία.

Κάντε και άλλες απεργίες εσείς. Φιμώστε τους αντιπάλους σας και θα το καταφέρετε ,πιστέψτε με, να κλείσουν και άλλες εκδοτικές, ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις που γονατίζουν από την κρίση αλλά δεν πληρώνουν μαύρα , καταλαβαίνετε τι εννοώ κύριε Τρίμη. Η ενημέρωση επέκεινα να γίνεται πλέρια δημοκρατικά μέσω της Αυγής, του Κόκκινου, της ΠΟΣΠΕΡΤ, της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ του υπόδικου Φωτόπουλου, της εφημερίδας των συνδικαλιστών του Μετρό κ.α. συναφών Σωματείων.

Ακούστε κύριε Τρίμη, καθώς και οι συνταξιούχοι καρεκλοκένταυροι συνδικαλιστές που σας ακολουθούν, οι πέντε από ενδεκαμελές ΔΣ (παγκόσμια πρωτοτυπία να ψηφίζουν και να ψηφίζονται χωρίς ποσόστωση τόσο πολλοί συνταξιούχοι, οι οποίοι με τις αποφάσεις τους δήθεν εκφράζουν τις αγωνίες 30άρηδων και 40άρηδων ενεργών ή ανέργων του κλάδου) η λογοκρισία σας και η σκοταδιστική σας προσπάθεια για φίμωση της αντίθετης γνώμης δεν είναι λύση. Εδώ δεν φοβόμαστε τους Χρυσουγίτες. Προσωπικά και πολύ νέα στην ηλικία δεν φοβήθηκα παντοδύναμα αφεντικά και δύο φορές προσέφυγα εναντίον τους στα Δικαστήρια, όπου και δικαιώθηκα με τη συνδρομή και της Νομικής υπηρεσίας της ΕΣΗΕΑ. Μάλιστα η δικαίωσή μου και στις δύο περιπτώσεις αποτέλεσαν νομολογία για τον κλάδο, αλλά εσείς δεν ασχολείστε με τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Δεν μου λέτε κύριε Τρίμη που καλείτε σε απεργία

κάθε τρεις και λίγο, εσείς προσωπικά ως εργαζόμενος και συνδικαλιστής την ιδιοκτησία που άφησε εκατοντάδες δημοσιογράφους στο δρόμο την πήγατε στα δικαστήρια διεκδικώντας τα χρήματα μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και των εισαγγελικών αρχών που εξετάζουν τη λίστα με 54.000 καταθέτες στο εξωτερικό;

Καταλήγω, κύριε Τρίμη, ότι όσο διάστημα είστε εσείς ο εκφραστής της ΕΣΗΕΑ και επιμένετε στις ίδιες πρακτικές, αυτοδιαγράφομαι!

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου.

ΥΓ. Και επειδή εσείς τολμάτε να καυτηριάζετε τα προνόμια του Πολιτικού και Πολιτειακού συστήματος, δώστε την οδό Βουκουρεστίου στο Λαό να παρκάρει.

Εννοείται ότι οποιαδήποτε οικονομική μου υποχρέωση προς την Ένωση παραμένει εν ισχύ.



Φωτεινή Πιπιλή

Δημοσιογράφος